

Mu, mu hörs från ängen
där djuret beta
Man mjölkar den
– vad kan den heta?
(svar: kon)

Under natten den jagar
och låter ho, ho
Men på dagen den vilar
i frid och ro.
(svar: ugglan)

På djuret det långa inga fötter
Kan kräla smidigt
bland stubbar och rötter
Klibbig i handen
om du tar den fast
Vad kan den heta
som rimmar på ”ask”?
(svar: masken)

Hoppe, hoppe kommer du hit
Så får du av mig en morotsbit
Vilka långa öron, har ni sett?
Att hoppa högt är för den så lätt.
(svar: haren, kaninen)

Ljusröd är färgen
på djuret som grymtar
Bakom suggan
många kultingar skymtar.
(svar: grisen)

Känner du fågeln
som säger kot-kot,
Lägger ägg
som smakar så gott?
(svar: hönan)

Spinner så sött
men klorna är vassa
Vilar sig gärna där solen gassa.
(svar: katten)

Kra-kra, du hör den kraxa
Det svarta djuret
med vingarna flaxa.
(svar: kråkan)

Vem bär piggar på sin lilla rygg,
Rullar ihop sig till en boll
för att känna sig trygg?
(svar: igelkotten)

Den kan inte springa, inte krypa
– ej heller rysligt ryta.
Men snabbt är djuret i vatten
– och en godsak för katten.
Kanske du får den på kroken?
(svar: fisken)

Voff, voff, ge mig tassan.
Kanske du hjälper
att bära det jag har i kassen?
(svar: hunden)

Vem galopperar
över stock och sten,
gnäggjar i stallen
och har en mule så len?
(svar: hästen)

Kvack, kvack säger djuret,
men är ingen anka.
Hoppa gör den
och kan inte vanka.
I vattnet många
hans släktingar finns.
Vågar du pussa,
så blir han en prins!
(svar: grodan)

På vintern i ide sover den
Men på våren i skogen lufsar sen.
Brum, brum
får jag bjuda på blåbär åt dig
eller vill du kanske
ha honung av mig?
(svar: björnen)

Ser ut som ett moln,
men kan bräka.
Mjuk och ullig
– Vill du med mig leka?
(svar: fåret, lammet)

Pip, pip – och en så lång svans!
Ge den en ostbit
så blir livet till en dans.
Den lille ryms
genom små, små hål
Men akta sig för fällor den får!
(svar: musen)