

KOTTES BREV

Hej på dig FHille-kompis!

Nu ska jag berätta dig vad jag gjorde häromdagen. Jag hittade två fantastiska saker! Så här gick det till: Jag begav mig ut för att se mig om efter något extra gott att äta. Jag hoppade från gren till gren med alert blick. Plötsligt såg jag något hänga i en tallgren och där nedanför låg något runt och pösigt på marken. Oj, vad jag blev nyfiken! Vad är det där för något? tänkte jag. Jag såg mig omkring för att se att kusten är klar, så att jag tryggt skulle kunna klättra ner och undersöka mina fynd.

På tallgrenen hängde liksom två korta rör i ett band. Rörens öppningar var små på den ena sidan och stora på den andra. Då jag tittade genom de små öppningarna blev stenen framför mig jättestor. Men då jag svängde på rören och kikade genom de stora såg stenen pytteliten ut, som om den varit långt borta. Den runda, pösiga saken igen, den var väldigt mjuk, med ett stjärnmönster på. Vad kunde allt det här vara?

Som tur var kom min vän Ugglis just då flygande förbi och ville veta vad jag inspekterade. Jag visade mina fynd och Ugglis lade vingspetsarna mot varandra – då vet jag att Ugglis funderar. Efter ett ögonblick utropade Ugglis ”ho-hooo”, och förklarade att jag såklart hittat en kikare och en mössa! De två rören är kikaren, och man ska titta genom de små hålen, sade Ugglis, för att kunna kika på något långt borta. Ta till exempel den där granen uppe på kullen, kika mot den och se om det finns kottar i toppen. Jag gjorde genast som Ugglis sa, och upptäckte fina kottar som såg saftiga och goda ut. Toppen, tänkte jag, det här är en fantastisk kikare, nästan magisk!

Och mössan då? Ugglis och jag kom fram till att det nog måste vara en fantasi-mössa, för den var så mjuk och skön och hade dessutom fantastiska stjärnor. Ugglis lade mössan på sitt huvud, och den sjönk ner

över ögonen så bara näbben syntes. Då fnissade jag, det såg så skojigt ut. Plötsligt började Ugglis berätta om en spännande resa till Fantasilandet, där allt är möjligt. Vi satte oss mitt emot varandra medan Ugglis berättade om två kompisar som flög på ett eklöv till ett land långt bortom regnbågen. Sen tog hon av sig mössan och satte den på mig, som nästan helt och hållet sjönk in i den, bara svansen och tassarna stack ut. Och vet du vad, innan jag visste ordet av började det bubbla av berättelser i mitt huvud! Så jag fortsatte berättelsen om resan till Fantasilandet. Så satt vi sedan till långt in på kvällen, med mössan turvis på våra huvuden, och berättade och fantiserade tillsammans. Ibland lyfte vi kikaren och tittade på något i fjärran.

Som du kanske förstått, så ska de tre följande veckorna handla om att hitta på, fantisera, tillsammans. Kanske har du några fantastiska och magiska föremål du kan använda? Hej hopp, nu måste jag skynda mig, för Ugglis och jag har bjudit in våra vänner till en fantastisk, magisk berättarstund!

Frågor till texten:

- ▶ Har du någonsin varit alert? Berätta, vad hände då?
- ▶ Ugglis inspekterade Kottes fynd. Vad brukar du inspektera?
- ▶ Vem tror du förresten att hade lämnat eller tappat kikaren och mössan där i skogen?